

NIEUWSBRIEF Purmerkerk zondag 11 juni 2023

- De zomer is inmiddels toch begonnen al is de Noordenwind erg fris en vooral hard. Alles staat in bloei en dat maakt vrolijk.
- De Westerweg wordt geasfalteerd tussen de Purmerkerk en het Golfterrein. Als het goed is ligt dat er op zondag weer mooi bij. Volgende week gaan ze verder met het stuk Westerweg vanaf de Golfbaan tot aan de Baansteede Oost.
- Mensen die het Noord-Hollands Dagblad ontvangen, zagen op 29 mei een foto van Adriaan de Koeier met een intrigerende titel. Dit verhaal staat onder aan deze Nieuwsbrief.
- Rectificatie verder van een storende fout in de berichtgeving over de doopdienst: de naam is Teun Pieter Visser en géén Theun Pieter Visser.

Zondag 11 juni

Voorganger: Henri Frölich

Organist: Milton Webber

Bestemming collecte: Hospice Purmerend [Hospice Purmerend - Hospice in Vrijheid Waterland \(hospice-in-vrijheid.nl\)](https://www.hospice-in-vrijheid.nl)

Overmaken van geld kan op: NL83 RABO 0354 0008 37 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente De Purmer

Bij de dienst



Komende zondag zijn jullie weer van harte welkom in de Purmerkerk. De tweede zondag na Pinksteren. Leven we nog in de geest van Pinksteren of zijn we gewoon overgegaan tot de orde van de dag? In de kerkelijke traditie staat de zondag na Pinksteren in ieder geval het in teken van de triniteit. De drie-eenheid, een lastig theologisch begrip waarvan je hart niet meteen sneller gaat kloppen denk ik. Slaat het de inspirerende geest van Pinksteren dood, of valt er toch nog wel wat meer over te zeggen? We horen het zondag in de dienst!

Er is zondag ook kindernevendienst.

Tot zondag dus!

Ds. Henri Frölich.

De drie-eenheid

Liturgie

Zingen: Lied 274 vers 1 en 2

Bemoediging

Zingen: lied 274 vers 3

Gebed

Zingen: lied 283 vers 1,2,3,4 en 5

Kinderverhaal

Bijbellezing: Exodus 34,4b-6.8-9

Zingen: lied 320 vers 1, 4 en 5

Bijbellezing: Johannes 3,16-18

Zingen: lied 286 vers 1,2 en 3

Overdenking

Zingen: Lied 527 vers 1,2, 3, 4 en 5

Dank- en voorbede afgesloten met het 'Onze Vader'

Mededelingen

Inzameling van de gaven

Slotlied: Lied 704 vers 1,2 en 3

Zegenen (gezongen amen: lied 415 vers 3)

Overzicht diensten Purmerkerk 2023 tot oktober

Datum	Feest-dagen	Voorganger	Organist	Diaconie	Bijz.
18		Annemike van der Meiden	Agnes Kaufman	Stichting opkikker	
25		Willemien Roobol	Milton Webber	Cliniclowns	
2 juli		Marino Camarasa	Milton Webber	Voedselbank	
9		Geen Dienst			
16		Geen Dienst			
23		Geen Dienst			
30		Geen Dienst			
6 aug		Geen Dienst			
13		Liesbeth Baars	Agnes Kaufman	Stichting Wilde Ganzen	
20		<i>Nog in te vullen</i>		Zonnebloem	
27		Jolan Gaaikema	Milton Webber	Word Servants	
3 Sept		Bas van de Bent	Niek Hartog	Hospice Purmerend	
10		BUITENDAG			
17		Henri Frölich	Agnes Kaufman	Leger des Heils	KN
24		Jolan Gaaikema	Milton Webber	Kerk in Actie	

Uw bijdrage voor de Purmerkerk

Op de website van de Purmerkerk staan bij ANBI-gegevens, een financieel verslag en het RINS nummer 824122549 voor de giften post van de Inkomensbelasting.

Bankrekening NL85INGB0000164069 Hervormde gemeente 'De Purmer' 1481 AP PURMER.

Graag uw naam en postcode vermelden, alsmede de bestemming collecte:

"Beheer en onderhoud Purmerkerk".

Nieuws van de kerkenraad

- De Buitendag dit jaar is op zondag 10 september. Nadere informatie over het programma volgt nog.
- We zijn nog steeds op zoek naar pianisten of organisten die de dienst muzikaal kunnen ondersteunen. Als u iemand weet in uw omgeving, attendeer die dan op deze vacature, we zijn blij met iedere hulp. Ook andere instrumentale begeleiding is welkom. Informatie bij purmerkerk@hotmail.com of tel. 06-10086916.
- De volgende bijeenkomst van de bijbelstudiegroep is op dinsdag 5 september om 14.00 uur in de Nevenruimte van de Purmerkerk.
- Als u graag op zondag de kerkdienst wilt bijwonen maar niet over eigen vervoer beschikt, neem dan contact op met Carla van Es, (06-51172530). Zij zal proberen vervoer te regelen.

Opbrengsten Collecten april en 8 mei

datum	diaconie	kerkrentmeesters	bezoekers
2-apr	€ 55,20	€ 76,00	20
9	€ 58,27	€ 100,85	35
16	€ 60,95	€ 76,40	25
23	€ 49,90	€ 85,00	25

7-mei	€ 38,95	€ 54,00	21
14-mei	€ 161,15	€ 209,75	70
21-mei	€ 73,50	€ 96,90	
28-mei	€ 65,55	€ 88,50	30

Het nieuwe gemaal bij de Poel, Monnickendam aan de Gouzee is eindelijk klaar.



Het was een hele klus, maar het nieuwe gemaal bij de Poel/ Monnickendam is eindelijk gereed. Het oude en nieuwe gemaal staan nu naast elkaar. Dit gedicht is te vinden bij het nieuwe gemaal. Er staat een bankje om te picknicken en het te bewonderen.

Nieuws uit de regio

- Aanstaaende zaterdag 10 juni is het weer korendag in Monnickendam . Op zes locaties wordt er dan door koren gezongen De locaties zijn: Grote Kerk, de R.K. kerk, Gebouw Samuel, Opstandingskerk, Ev Lutherse kerk Doopsgez Vermaning. Het is ook een goede gelegenheid om deze kerken een keer te bezoeken.
<https://www.cantorijmonnickendam.nl/index.php?pid=30> en
<https://www.cantorijmonnickendam.nl/cms/Uploads/2023-korendag.jpg>
- In Monnickendam wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van de feestweek van 6-16 juli. Op de website <https://slagopdezuideree2023.nl/> vindt u het programma voor deze week. 550 jaar geleden was de slag om de Zuiderzee. Er is behoefte aan vrijwilligers voor de voorbereiding en aan sponsoren.
- In het Kunsthuis Waterland aan de Peperstraat 36 in Purmerend is de tentoonstelling TransFORMatie. Een verwijzing naar de grote transformatie waar de wereld voor staat en de komende jaren gaat plaatsvinden. Een veelheid van kunstvormen en iedere zaterdag tussen 15.00 en 17.00 uur een gratis activiteit.
- Elke woensdag, zaterdag en zondag van 12.30-16.30 t/m 18 juni in het museum van Dick Trom, Etersheim 8a, zijn fossiele resten van uitgestorven dieren van warmte minnende dieren uit een warm interglaciaal en koude minnende dieren uit de laatste ijstijd te zien. Verder bijzondere voorwerpen van de oerbewoners van dit gebied: de Neanderthalers. Dit alles is gevonden bij het werk in de voormalige Zuiderzee.
- Tot 11 juni zijn er op de begraafplaats van de Overweerse Polderdijk in Purmerend de tentoonstelling van coby Drost en Diana Proper: de zeven werken van barmhartigheid, en iconen van José van Sante bewonderen. De expositie is in een intieme kapel uit 1878 op de gerestaureerde begraafplaats uit 1875 aan de Overweerse Polderdijk in Purmerend. De beeldentuin is dagelijks geopend van 10:00 tot 17:00 uur. De kapel is geopend op vrijdag t/m zondag van 13:00 - 16:00 uur.
- Zaterdag en zondag 1 en 2 juli 2023 van 11.00-17.00 is er de zomerroute in Zeevang. Liefhebbers van historie, natuur, tuinen. en kunst kunnen een tocht maken langs de dorpen Warder, Etersheim, Oosthuizen, Beets en Middellie. Onderweg zijn kerkjes te bezoeken, tuinen, exposities, ateliers en andere bijzondere plekken. Zie [Zomerroute de Zeevang, plattegrond](#) voor route en plattegrond.
- Reuring is van 22-25 juni in het Leeghwaterpark [Reuring festival - 22-25 juni 2023](#)
- En in de zomer is er weer kaasmarkt in Edam. Op woensdagochtend van 10.30-12.30 in juli en augustus.

Uit het Noord-Hollands Dagblad van 29 mei 2023



Adriaan de Koeijer is blij met maar één kleinzoon: 'Die zal op enig moment de sigarenkoker en het pijpje krijgen'

© Foto's Erna Faust

Patricia Jimmink Maandag 29 mei 2023 om 09:00
Purmerend

In de rubriek 'hebben, houden' vertellen lezers over een voorwerp dat hen dierbaar is. In deze aflevering **Adriaan de Koeijer** uit Purmerend. Hij is trots op een bruinleren sigarenkoker met zilveren beslag en een zilveren sigarenpijpje van zijn overgrootvader. De koker met afbeelding van een paard en het sigarenpijpje zien er indrukwekkend en rijk uit. Het handgemaakte zilveren beslag op de koker is prachtig vormgegeven, net als het pijpje met bakelieten

steel en mondstuk. Adriaan de Koeijer (77) is trots op zijn bezit. Zijn overgrootvader, Bastiaan (1846) werd in 1865 de eerste trotse bezitter van de twee relikwieën. „Vaak kregen jonge mannen dit soort sieraden op een bepaalde leeftijd of bij een speciale gelegenheid. Beide zijn veel gebruikt, maar vooral op zon- en feestdagen. Het sigarenpijpje heeft de vorm van een pistool. Door het vele gebruik miste het paard op de koker op een zeker moment zijn benen vanaf de knieën.”



Na het overlijden van zijn overgrootvader in 1907 erfde de opa van Adriaan de koker en het pijpje. „Ik ben vernoemd naar mijn opa, net als mijn vader en mijn kleinzoon. Een mooie traditie. Mijn opa overleed veel te jong in 1926 en toen werd mijn vader de trotse bezitter van beide sieraden; tot de geschiedenis zich herhaalde in 2006, want toen overleed mijn vader en werd ik de eigenaar.”

Jarenlang probeerde Adriaan samen met een paar neven de geschiedenis van zijn familie en de koker en het pijpje in beeld te krijgen. De historische en emotionele waarde zijn groot voor hem. „Wat mij wel steeds dwars zat, waren de afgebroken benen van het paard. Ik had een bevriende zilversmid al eens gevraagd dit te herstellen. Maar dat kon hij niet omdat hij geen voorbeeld had. Tot mijn grote geluk ontdekte mijn vrouw vijf jaar geleden op internet een zelfde sigarenkoker op een veilingssite. Het leer was in slechte staat, maar het paard was nog compleet. Voor veertig euro was hij voor mij. Mijn vriend de zilversmid kon toen de paarden wisselen en bracht de koker weer in de originele staat.”

Er kunnen vijf sigaren in de etui en die werden gerookt in het pijpje.

„Het moet een apart gezicht zijn geweest omdat de rokende sigaar bijna rechtop in het pijpje stond. Mijn vader rookte geen sigaren en ik ook niet. Er zijn ook geen foto's van mijn rokende grootvader. Mijn vrouw en ik zijn gek op oude spullen en bij ons staan de sieraden uitgestald in de kast, samen met een brillenkoker van moederskant en oude foto's van vroeger. Gelukkig heb ik maar één kleinzoon, die zal op enig moment de koker en het pijpje krijgen. Voor mij zijn het typisch twee bijzondere voorwerpen om te hebben en vooral te houden.”

Vanochtend toen ik de deur uitging
hoorde ik je weer:
“Je brood!”
Niet echt natuurlijk
Maar je had wel gelijk;
ik denk nergens meer aan.

Misschien toch wel goed,
dat je weg bent, dacht ik even,
nu blijf je tenminste bij me -
kun je zorgen dat ik nog wat eet.

Yke Schotanus Uit: Na een lang leven samen.... Alleen verder.